



NIEUWSBRIEF 19 september 2021
Schriftlezingen: Jesaja 58:1-10 en Lucas 6:46-49

In deze kerkdienst in 's-Heerenberg gaat voor: ds. H. Westerink, uit Vorden.

Vorbereidend stukje voor komende zondag:

Er werd mij gevraagd om een kort stukje te maken voor de digitale nieuwsbrief, ter voorbereiding op de dienst van 19 september. Daarom vertel ik u alvast dat ik van plan ben in te gaan op de vraag die ik iemand hoorde stellen: "Als we het over God hebben, over welke God hebben we het dan. Die van de joden of van de hindoes of van de moslims? Is dat dezelfde God of zijn dat verschillende goden?" En ik zal u ook vertellen wie die vraag stelde.

Ds. Henk Westerink, emeritus predikant van Vorden.

Verkondiging met als tekst: Johannes 14v 9a:

Jezus zei: Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet Fillipus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien.

Aanmelden kerkdiensten:

U kunt zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij Sijnie Heuvel. (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06 - 4060 6055).

Bloemengroet:

De bloemen gingen afgelopen zondag 12 September met een groet van onze gemeente naar:

- Mevr. Reesink- Hengeveld uit 's-Heerenberg
- Dhr. Karel Barus uit Zeddam.

Bericht van overlijden:

Op 10 september jl. is Johanna Berendina Puijman – Lammers overleden. Ze is 78 jaar geworden. Jo woonde de laatste paar maanden van haar leven in Gertrudis, 's-Heerenberg. Ze tobde de laatste tijd erg met haar gezondheid. Haar man Carel overleed 2 jaar geleden. Ze hadden 2 kinderen en kleinkinderen. Het verdriet kwam indringend hun leven binnen bij het overlijden van hun zoon Johan.

Op dit moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer de crematie of de begrafenis zal plaatsvinden. Zondag noemen we haar naam en gedenken we haar in onze gebeden.

**Collecten:**

In de dienst van 19 september zijn er twee collectes.

- Kerk in Actie Syrië

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. www.kerkinactie.nl/kerkensyrie

- Erediensten en kerkelijke gebouwen.

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.

De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op

Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 of op

ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71

T.n.v. C.v.K. Prot Gem. 's-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda:

- Zondag 19 sep. 10.00 uur ds. H. Westerink, uit Vorden, in 's-Heerenberg
- Woensdag 22 sep. 19.30 uur avondgebed Klavertje 4, in Silvolde
- Zondag 26 sep. 10.00 uur ds. Henriëtte Nieuwenhuis in 's-Heerenberg.
(Heilig avondmaal)

Gespreksgroep Klavertje 4:

'God is niet te vangen' – gesprekken over veranderend geloof

Geloven is een persoonlijke zaak en menigeen vindt het niet makkelijk om hierover met anderen te praten. En toch kan het heel inspirerend zijn om dat juist wel te doen. Het levert je meestal nieuwe inzichten op en kan je blik op de kerk, op God en Jezus, enz. verruimen of veranderen. Want zo verschillend wij als mensen zijn, zo verschillend beleven wij ook ons geloof. En in de loop der jaren ontwikkelt ons geloof zich verder, verandert het. Even als het leven zelf staat ons geloof niet stil, als het goed is.

Momenteel hebben zich 4 mensen opgegeven en daar kunnen nog een aantal mensen bij. Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers.

U bent welkom op: 21 september, 5 en 26 oktober, 10 en 23 november, telkens van 19.30-21.00 uur in de Glazeren Kast in Etten.

Deze gespreksgroep van Klavertje 4 vindt plaats onder begeleiding van ds. Jan Fischer (janfischer@kpnmail.nl of 0315 - 239 230). U kunt zich bij hem opgeven. Van harte uitgenodigd om samen te ontdekken wat geloven voor ons betekent in een moderne tijd als de onze waarin het geloof in God alles behalve vanzelfsprekend is.

